

IV 61  
Kypel  
Festsk.

G.F.



## Vid Sorgefesten i Åbo

å

# JOHAN LUDVIG RUNEBERGS

begravningsdag d. 12/5 77.

---

Nu är skumt i Finlands bygder,  
Nu är sorg i sångens land,  
Sångarkungens hjerta brustit,  
Vissnad hvilar skaldens hand.  
Solen, som vårt hjerta värmdde,  
Slocknat bort bak tidens rand,  
Derför är det skumt i Finland,  
Sorg i sångarkungens land.

Våren vaknat, majsol stiger  
Högt hvar stund på himlen mer,  
Och dock tycks som qväll det vore,  
Känns som om en sol gått ner.  
Hvar kring Finlands tusen stränder  
Lifvets larm och löje ljud,  
Suckar nu det dystra budet:  
Runeberg är död, är död.

O — han har dock lefvat med oss  
Och med oss han älskat har,  
Vid vår vagga klang hans lyra  
Ren uti vår barndoms dar;  
Och vid „Källans rand“ med honom  
Sjöngo vi om „molnens tåg“,  
Lyssnade till „svanesången“  
Invid elfvens klara våg.

Och när tidens sol steg högre  
Och oss stugan blef för trång,  
Gladt ett fosterland vi mötte  
Skönt af honom klädt i sång.  
Och den kärleksglöd, som bodde  
Dold och gömd uti vårt bröst,  
Flammade till eld vid klangen  
Af vår sångarkonungs röst.

Skön var alltid Finlands himmel,  
Sköna ock dess sjöar blå,  
Skön var vårens gröna tufva  
Med de hvita sippor på.  
Dock mer skönt mot oss de logo,  
När på strängens guld han slog  
Och till toner i sin lyra  
Finlands jord och himmel tog.

Och det folk, som han besjungit,  
Har han ock oss älska lärt,  
Han har visat att det vetat  
Hvad ett fosterland är värdt.  
Han har lärt att blott för kärlek  
Viker nöd och brista band,  
Att blott den, som mycket älskar,  
Ock kan dö för detta land.

Fosterland — hur varmt ej ljuder  
Detta hemmets namn på jord —  
Det var han, som mer än någon  
Gaf vår kärlek detta ord.

Det var han, som skönt belyste  
Det med toners milda brand  
Och som lärt hvart hjerta klappa  
Vid hvar ton uti: „vårt land“.

Men — nu är det skumt i Finland,  
Nu är sorg i sångens land.  
Sångarkungens hjerta brustit,  
Vissnad hvilar skaldens hand.  
Solen, som vårt hjerta värmd  
Slocknat bort bak tidens rand.  
Och nu är det skumt i Finland,  
Kungasorg i sångens land.

Men om öfver Finlands majdag  
Hvilar så en sorgens natt,  
Denna natt dock „famnen sträcker  
Upp mot morgonrodnan gladt“.  
Fjalars, Hannas och Nadeschdas  
Stjerner tända der sin prakt,  
Fosterlandets hjertesuggor  
Stå kring sångarns graf som vakt.

Derför ej med klagan blicke  
Finland ned på skaldens graf,  
Må fastmer den Gud vi prisa,  
Som en sådan son oss gaf,  
Gaf att älskas uti lifvet  
Såsom ännu ingen ann',  
Gaf att saknas uti döden  
Såsom saknad är blott han.

Nu på minnets sköna himmel  
Stråla skall hans namn i glans,  
Ingen stjerna der skall lysa  
Högre, kärare än hans.  
Och så långt som morgonrodnan  
Strålar i sin purpurfärg  
Stråla skall vår klara stjerna  
Johan Ludvig Runeberg.

