

Historier.

Jungfrun med Krutan.

Nike Pehr Krämare.

Helsingfors, H. C. Erkis förlag.

No 41 Unionsgatan.

Jungfrun med Krukan.

Sdet berömda Klosteret S:t Just, beläget i en liten dal uti Spanien, i närheten af Portugisiska gränsen, till hvilket Kejsar Carl 5:e, som bekant är, drog sig tillbaka efter att hafwa affsagt sig thronen, är en Staty: "Jungfrun med Krukan", till hvilken följande historia sluter sig.

År 1780, eller ännu något sednare, stod i grannskapet af Klosteret ett präktigt Slott och en wacker landtmans boning. I slottet bodde en wacker, ung man, don Manuel, och i bondhuset en wacker flicka, vid namn Marica. Don Manuel var på engång adelsman, konstnär och lärd, hvilket, liksom på andra ställen, är sällsynt i Spanien; synnerligast utmärkte han sig genom den färdighet, hvarmed han handterade mesjeln. En afton hade Marica warit så olycklig att uppehålla sig något för länge vid brädden af den flod, hvarifrån hon dagligen hemtade vatten; hon tog krukan, som hon långsamt flyttade den med darrande hand på sitt wackra hufvud, och återvände hem, under det hon satta sjöng på en visa. Nu är ett Spanst ordsspråk som säger, att när en ung flicka suckar, kommer strax en ung man och tröstar henne. Ordsspråket gick också här riktigt i fullsbordan: Marica suckade, och don Manuel stod plötsligen framför henne; men den unga flickan blef så förskräckt vid denna syn, att hon släppte krukan, som gick i stugfen. Trenne månader efter detta första möte vågade Manuel att föreställa den wackra Marica för sin fader och sin familj, med den bön att få henne till hustru; men hans stolte fader avvisade honom. Då hotade Manuel att uppoffa sin rang, sitt stånd och sin framtid för bondflickans egande; men hans fader befallde tjenarne att med

wåld föra flickan från slottet. Manuel földe den ålskade och de beslöt att bulsa på en annan dörr, nemligen på bondens. Maricas gamle fader spratt upp som en tiger och swarade: "Rikedomen gifter sig icke med armodet, den Spanska granden icke med bondeståndet. Denne unge herre will förföra dig, mitt barn; gå er väg, don Manuel, och blif hvad du är, en adelsman! och du, min dotter, blif hvad din mor var, en hederlig bondes hustru".

Den faderliga makten är i Spanien obegränsad; bonden dömde följaftligen sin dotter till att flaga och gråta inom sin bonings trånga rum, under det byns stolte herre inspärrade sin son i slottets praktgäster. Följderna af denna grymhets läto icke länge wänta på sig. En dag stirrade Manuel omkring sig, utan att känna någon och började tala osammahängande ord; han hade på engång förlorat sina ögons ljus och sitt förstånd. Från detta ögonblick tillät den stolte slottsherren den försmädda Marica att vistas i den ålskades närhet, och hon blev hans offisiella wäninna, hans sjukvalterska, ledsgarinna och skyddsengel. Den olycklige uttalade ej andra ord än "min fader!" "Marica!" — allt annat hade han glömt. Sålunda tillbragte han öfver ett år, då han började återfå något af sin syn och kärlek för konsten. Han instängde sig i sitt rum och arbetade upphörligt. Med möda lyckades det en gång Marica och Manuels gamle fader att inkomma och dölja sig i arbetsrummet. Den wansinnige satte sig framför en staty, från hvilken han afgog ett groft förhänge, som han betraktade med hänykt kärlek. Statyn föreställde en flicka, som frapperande liknade den wackra Marica; hon hade, liksom Marica, en kruka på hufvudet, då Manuel första gången såg henne. Marica kunde icke längre lägga hand på sina känslor; hon framträddé,

flappade den stackars wanfinnige ömt på axeln och frågade gråtande, hvad han med mejseln gjorde på statyn. "Jag arbetar". — "H vem är denna flicka?" — "Jungfrun med krukan". — "Är det icke din älskade — i marmor?" — "I marmor?" frågade konstnären; "hon har liv i sina ögon och blod i sina ådror. Men jag är ännu ej nöjd; huru flitigt jag också arbetar, blifwer hon dock ständigt orörlig . . . hon är ännu icke lefsvande; jag måste beständigt wänta".

Följande dagen begaf Marica sig ensam till don Manuels arbetsrum, lät borttaga statyn och ställde sig i deß ställning på samma plats. Kort derefter inkom Manuel och framträdde till sitt arbete, som han wille gifwa liv och rörelse; han framtog mejseln, med hvilken han ännu wille göra några förbättringar på sitt werk; han lyftade redan werkyget för att dermed beröra jungfruns barm, då Marica förskräckt fattade hans hand.

"Hvilken lycka!" utropade Manuel; "hon rörer sig, hon är färdig".

Statylen nedgick från piedestalen.

"Hon går!" utropade han, högelsen glad och lycklig.

Hon såg smäleende på honom.

"Hon ser på mig! hon smäler emot mig! hon känner mig!" jublade den wanfinnige.

Marica sade till honom: "Manuel!"

"Min Gud!" swarade han, "hon talar, hon kallar mig wid namn, hon älskar mig!"

Statylen gick emot honom, och han wek tillbaka till den aflagenaste vrå i rummet; derpå föll han af ångest och förfaran på knä; hans anletsdrag blefwo fruktansvärdala, fallswetten betäckte hans panna; hans ögon tillslötos och öppnades, hans läppar vörde sig, så det war en fasla. Då nedböjde den lefsvande bil-

den sitt wackra hufwud till honom och tryckte sina läppar på den älskades panna och plötslingen utropade Manuel efter denna varma kyss, med glädje och ångest: "Marica! Marica!" och störtade emot henne, slöt henne i sina armar, liksom om han fruktade att hans skatt kunde blifwa honom berövad; och nedföll wanmäktig på golfsvet. Man fruktade att han skulle duka under för den svåra skakningen, men ännu samma dag uppvaknade han lugn från sin wannakt, klok och förläskad som förut. Han igenkände sin far och kysste hans hand; han igenkände Marica och tryckte henne till sitt hjerta.

Denna förunderliga tilldragelse gjorde det första uppseende i Spanien; de fromma tillskrefwo den heliga jungfrun detta underwerk.

Några år sedanare kom Manuels staty till Klostret S:t Just. Marica var död och Manuel drog sig tillbaka till det berömda Klostret, för att begråta förlusten af sin älskade. Han lät föra bilden dit och sitt således tillfälle att hvorje dag knäböja vid foten af en staty, som för honom war den heligaste och guidomligaste bild.

Nike Pehr Krämare.

Det war en gång en krämare, som war mycket rik. Han hette Pehr och kallasdes Nike Pehr Krämare. Han hade en enda dotter. När honom bodde en fattig torpare, som hade en enda son. Pehr Krämare blef spädd, att denna gosse skulle få hans dotter till äkta. "Det skall då inte ske", sade han för sig sjelf, och tänkte från den stunden beständigt på, huru han skulle kunna förhindra det.

Det hände en dag, att torparen var borta på arbete, och att hans hustru icke heller var hemma. Då gick Pehr Krämare in i deras stuga, tog det lilla barnet, som låg och sov, och lade det i en kista och satte kistan i strömmen, och såg med förtjuselse, huru strömmen tog den ned sig. När nu kistan hamn fram till en wattenqvarn, föll den ned under hjulet och kom det att stanna. När nu mjölnaren märkte att qvarnen stannade, förundrade det honom, och han gick ner, för att tillse, hvad som kunde välla det. När han nu kom ned, blef han icke litet förvånad, då han fann en liten kista under hjulet; men han blef dock ännu mera förvånad och häpen, när han öppnade den och fann ett litet barn ligga oskadadt deri. Han tog barnet och beslöt uppföstra det.

Nu hände det, sedan flera år varo förflyttna, att Rike Pehr Krämare kom till mjölnaren, som berättade denna händelse och visade honom den lilla gossen, som han uppsökt. Då bad Rike Pehr Krämare, att han skulle få den gossen i sin tjänst, och stickade honom till sin hustru med ett brev, hvareni Krämaren befaller henne, att så snart gossen framlemnat brefvet, skulle hon uppelda bakugnen och lästa gossen in i den. Så hände det sig, att när gossen var nära Krämarens hus, mötte han en prest, som tyckte väl om honom och gaf sig i tal med honom. Då gossen förtäljt för honom huru underligt det med honom tillgått, kom det presten så före, som om gossen var det barnet, som det stäckars torparefolket förlorat, och det föll honom i sinnet, att han borde bryta brefvet och se hvad det kunde innehålla. När han nu läst det, blef han underlig till mods och visste ej rätt hvad han skulle göra; men när han en stund beträkt sig, ref han sönder Rike Pehr Krämares brev och skref ett annat i deß ställe, hvareni

han förmånde Krämarens hustru, att vårdar sig om gossen och vara mot honom, som om det varo hennes eget barn.

När nu Pehr Krämare kom hem och såg gossen lefwa, förundrade det honom; men hustrun berättrade huru allt tillgått. Då blef Pehr Krämare sorgsen till finnes, och gick till presten och lofwaude varo mån om barnet; men han tänkte annat i sitt hjerta. När nu en tid hade gått, stickade han gossen till en fätte och sade: "Du skall du gå och hemta mig fyra hår af Fätten s flagg, och gör du det inte, skall du mista lifvet". Detta var ett svårt örende för gosse, och läng längtade han att gå, för han skulle gå genom tre Konungariken, innan han kom dit, der Fätten bodde. Han tog likväl mod till sig och började sin vandring.

När han kom till den första Konungagården och natten började gå hårt på, bad han, att han måtte få blifwa qvar der öfver natten. Der fick han höra, att i Konungens trädgård stod ett träd, som alltid förr burit gulddäpplen, men nu förlorat sin kraft, och att Konungen lofwa en stor belöning åt den, som kunde skaffa wattnet sin rätta kraft igen.

Så gick han vidare och kom till den andra Konungagården, och bad, att han måtte der få nattherberget. Här fick han höra huru wattnet i en helskrunn hade förlorat sin kraft, och att en stor belöning var utlofwaad åt den, som kunde skaffa wattnet sin rätta kraft igen.

Så gick han vidare och kom till den tredje Konungagården, då solen var nedgången, och bad att få vara der öfwer natten. På den Kungsgården var en stor sorg deröfwer, att twenne Prinsar försvunnit, och ingen kunde skaffa Kungen beffed på hvor

de tagit vägen, fastän en stor belöning var lofwad den som det kunde.

Så gick han widare och kom till en flod, der twenne qwinnor sutto vid en färja och förde honom öfwer. När de woro komna ut på floden, förtäljde de, att de woro twenne förtrollade Prinsessor, att de ej kunde, så gerna de wille, nånsin lemnna färjan, och de lofwaude en rik belöning åt den, som kunde hjälpa dem devirfrån.

När nu gosßen kommit till andra stranden gick han till Jättens kula; men Jätten var sjelf borta. I kulan satt en qwinna, som tog wänligt emot honom. För henne berättade han sitt ärende, och den sorgen, som war på de tre Konungagårdarne och hos de qwinnor, som förde färjan. Hon fann wälbehag i gosßen och lofwaude hjälpa honom; men sade, att det ock så kunde hända, att han miste sitt lif. Gosßen tog sig mod till och sade, att han wille våga allt, endast han kunde få sitt ärende uträttadt.

När solen war nedgången, kom Jätten in i sin kula; men gosßen hade gömt sig under sängen. "Här luktar kristet blod", sade Jätten; men qwinna swarade, att hon skurit sig i handen. När nu Jätten gått till sängs, beddes qwinnan af honom, att hon måtte få ligga vid hans sida. Då han fallit i sömn, rykte qwinnan ett hår af hans skägg. "Hwad war det?" ropade Jätten. — "Jag drömde", sade hon, att på en Konungs gård hade ett träd, som bar gulddäpplen, förlorat sin kraft, och att de förjde deröfwer, efter ingen wiște, huru det skulle kuma hjälpas". — "Der ligger ett mördadt barn begravet, och när det kommer bort, blir trädet som förr", sade Jätten, och föll i sömn igen. När en stund war gången, rykte qwinnan det andra håret af hans skägg. "Hwad war det?" ropade Jätten, — "Jag drömde", sade hon.

"Det war då ett ewigt drömmande", swarade Jätten; "men hwad drömde du?" — "Jag drömde", sade hon, "att vid en Konungs gård war en brunn, der alla fölt och funnit helsan; men att den nu hade förlorat sin kraft, och att ingen wiște, huru vattnet skulle få sin kraft igen". — "Der blef en soldat nedkastad i brunnen; när han tages upp, blir vattnet lika kraftigt igen", swarade Jätten och somnade in. Länge warade ej hans djupa sömn, förr än qwinnan åter tog sig drifstighet till och rykte det tredje håret af hans skägg. "Hwad war det?" sporde Jätten, förgrymmad. — "Jag drömde", swarade qwinnan. — "Det war då ett ewigt drömmande", röt Jätten; "men hwad drömde du?" — "Jag drömde", sade hon, "att på en Kungsgård twenne Prinsar blifvit bortröfwaude, och att Konungen och Drottningen ej hade ro hwarken natt eller dag för sin svåra sorg; att de fölte och allt deras folk fölte; men de kunde ej finna dem, och de wiște sig nu ingen råd". — "Hade de min läpp och förstode att slå med den tre gånger på de stora stenarne, som stå vid min port, skulle de snart få se Prinsarne komma fram", swarade Jätten och tog åter till att sovwa. Qwinnan dröjde en lång stund, innan hon vågade för fjerde gången väcka Jätten; men tog sig ändtligen mod till och rykte det fjerde håret ur hans skägg. — "Hwad war det?" röt Jätten till och reste sig upp i sängen. — "Acf, jag olyckliga, som råfade drömma igen!" swarade den förskräckta qwinnan. — "Det war då ett ewigt drömmande! affa dig för att drömma mera!" sade Jätten i wredestmod: "men hwad war det du drömde?" — "Jag drömde, att de qwinorna, som i så många år fört färjan, woro ett par röfwaude Prinsessor, och att de ej kunde blifwa befriade från färjan hur gerna de wille, och att de bitterliga förjde

och gråto deröfwer". — Förstode de sig på att, när de förde någon öfwer, springa upp på stranden, så snart de kommit fram, och wända färjan och säga: "Nu kan du sitta der så länge, som vi suttit der", så blefwo de befriade, och den de fört öfwer fick sitta der i stället", svarade Tätten.

Tätten låg snart åter i djup sömn; men gosse, då han hörde snarkandet, var ej sen att krypa fram under sängen och taga Tätterns läpp och gå ut. När han nu var utkommen, ville han försöka läppen, och slog först tre gånger på stenen till höger, och den ena Prinsen sprang ut ifrån den, och sedan tre gånger på stenen till vänster, och den andra Prinsen hoppade ut, och båda tackade honom; men när han såg sig omkring, märkte han i den skumma natten en tredje person, som kom till dem, och blev högelnigen förfärad. Snart stillades likväl hans ångest, då han igenkände den beskedliga quinman, som nu kom för att bedja dem skynda sig och som ville warna dem följsktig. När de kommit ner till strömmen, lofswade gossen quinnorna, att om de skyndade sig, skulle han, så snart han kommit öfwer, säga dem, huru de skulle blifwa twenne Prinsessor igen, som de hade warit. Quinnorna arbetade allt hwad de förmådde, för att sätta dem i hast öfwer; men när de kommit upp från färjan, sade gossen: "När i härnäst fören någon öfwer, skolen I skynda er upp före honom i land och wända färjan om och säga: "Nu kan du sitta der så länge, som vi suttit der, så blifwen I åter Prinsessor".

När nu gossen hade sagt detta, fingo de se Tätten komma med stora steg och i wredesmåd ned till stranden. "Skynda er hit", ropade han, så det skallade i bergen, till quinnorna, som i första hast rodde färjan till stället, der Tätten stod, och sade

hvarandra, att de på honom skulle pröfwa gosSENS råd. Med sådan fart hade mål quinnorna aldrig fört färjan, som nu, då de satte öfwer Tätten, och huru stor hast än denne hade, woro dock de hastigare; ty innan han hunnit resa upp sin obäckliga kropp, stodo de på stranden och surrade färjan om och sade: "Nu kan du sitta der så länge, som vi suttit der!" Tätten förgrymmades svårlijen och röt sin förbannelse efter quinnorna, som skyndade sig af all makt från den ort der de tillsbragt så mångt förligt år.

Emedlertid blef Tätten fångslad vid färjan, och rädslan för Tättekulen afhöll resande från att färdas den vägen, så att tid lemnades honom, att i sin enslighet nedswälja sin harm. Gossen fortsatte med quinman och båda Prinsarne sin hemfärd. När de nu woro komne till första Konungsgården, blef Konungen, då han sikt se Prinsarne, öfvermåttan glad, och gaf åt gossen kostbara föröringar. Sammaledes ocf på de andra Konungsgårdarne sikt han, då han gifvit trädet och brunnen sin kraft igen, stora stänger i guld och silfwer, så att han väl behöfde quinmans hjelp, för att bärta alla sina rikedomar fram till Rike Pehr Krämares hus, der han åt krämaren lemnade syra hår af Tätterns skägg, och wisa honom den stora rikedom han fått, och sade, att samma rikedomar kunde tillfalla hvar och en, som vågade färdas till Tätterns boning. Nu war Rike Pehr Krämare mycket snål och började från den stunden tänka på att resa till Tätten. Det dröjde ej länge, innan han gaf sig åstad och skyndade sig, så fort han kunde, igenom de trenne Konungarikena, tills han kom till färjan, der Tätten ännu satt. När han sikt se Tätten, blef han rädd; men, hwad ingen annan vågat, vågade Pehr Krämare dock, i hopp att

Ewenne nya Wisor.

Den Första:

Der gingo twå jungfrur i rosendelund.

Den Andra:

Jag såg ett Ihus i Österland.

Der gingo twå jungfrur i rosendelund,

De plockade blader och blommor.

Den ena hon var af hjertat så glad,

Den andra var så sorgsen och bedröfwad.

Den rika hon till den fattiga sad:

Hwaröfwer är du sorgsen och bedröfwad,

Sörjer du far, eller förjer du mor,

Eller hafwer du förlorat din ära?

Intet förjer jag hvarken fader eller mor,
Och Herren har bewarat min ärg,
Men allramest så förjer jag den fagra ungerwen,
Som vi båda hafwa hållit så kära.

Ungerwen han stod ett stycke derifrån
Och hörde hwarad de jungfrurna talte:
Ach! store Herre Gud, som i höga himlen bor,
Utse nu hwilkendera jag skall taga.

wiuna så stora rivedonar. Han steg i färjan till Jätten, som förde honom öfwer; men när de woro komna till stranden, sprang Jätten upp, och wände färjan om, och sade: "Nu må du sitta der så länge, som jag suttit der". Och der sitter Pehr Krämare och för folk öfwer ännu i dag, som i dag är, och der blir han sittande; men gosßen wärte till, och blef en hald karl, och gifte sig med krämarens dotter, och fick hans gård, och der bo de i denna dag, och Jättens piga bor hos dem, och de må alla ganska wäl; ty jag talade med dem i går, och folk lefwer, som kan snacka om det och säga, att det är sann.

Och ungerswen han steg ett stycke längre fram,
Och räckte åt den fattiga handen.
Se här har du min hand, min ära och min tro,
Se här har du mitt redelsiga hjerta.

Ach! ungerswen, ach! ungerswen hvad gjorde du nu,
Som handen åt den fattiga räckte,
Som intet kund' ta' mig som rikedomar har,
Och låta den som fattig är bortfara?

Ach! hur kund' jag ta' dig, som rikedomar har
Och låta den, som fattig är, bortfara,
Och låta henne förja i alla sina där,
Och bärta den sorgen till grafwen.

Ty rikedomens är ett län utaf Gud,
Och fattigdomen är en belöning.
Så riker som du är, så fattig kan du bli,
En fattig kan väl också riker bliifwa.

... att ut i hör uppenat och
... längnandet är intressant
... att du guld och himm vildt möll
... mitten nioalit omkring
... de ammest evlingar in i nio

Jag såg ett ljus i Österland,
Det lyste som en stjerna,
Det var så lukt den lilla wän
Jag önskade så gernia.
Jag tror den wän, han lefwer än
Och tänder upp sitt ljus igen
Emellan twå wänner så kärta.

Så långt som himmel är från jord,
Så långt går du från dina ord,
Som du med mig har talat.
Och wänd dig om och kom igen,
Så blir du när din hulda wän,
Då är dig allt förlåtet.

Som turturduswan på grönan äng
När hon sin make mistat,
Hon hvilar ej på ensam gren
Och ej på torra qvistar;
Hon flyger verlden widt omkring
Till dess hon finner maken sin,
Då är hon helst utmattad.

En liten fogel i en bur,
Ja inom syra murar,

Han sjunger wäl af sin natur,
Fäst hjertat är betungadt:
Men hellre will han glad och fri
I wida skogen wandra
Än i en guldbur fjettrad bli
Och taga mat af andra.

Hwad hafwer jag, för jag har rest
Kring hela verlden wida?
Hwad hafwer jag för jag har läst
Då jag så måste lida?
Men mina wänner äro mig ohuld,
De göra mig stor smärta,
Det mållar mest den lilla wän,
Som först bedrog mitt hjerta.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Helsingfors,
tryckt hos A. A. Lindfors,
1876.

Wickström
20. II. 26