



Vid Svenska Fruntimmersskolans  
i Björneborg afslutningsfest.

Lik hafvets vågor, som i ständig vaxling  
Mot klippan maktlöst bryta sig och dö,  
Så vaxlar lifvet. Tid som är, som varit  
Ger vika för den nya tidens kraf.  
Och mänskoverk och mänskotankar äfven  
I enlighet med utvecklingens lag,  
Förbytas, uppgå uti andra former,  
I rikare och bättre. Kärnan dock,  
Hur ofta formen vaxlar, är densamma.  
Ljus, sanning, frihet, — ljuda lystringsorden.  
De bilda kärnan uti all vår sträfvan,  
Den grund, hvarpå vi stadigt vilja bygga,  
Den makt, som öfverlever tidens skiften,  
Ty den sitt ursprung har från ljusets källa,  
Från sanningens och lifvets höge Fader.  
Ljus, sanning, frihet — därefter vi sträfva  
På denna fasta grundval ha' vi uppbyggt  
För unga sjäalars fostran våra skolor,  
Där de få ösa utur Mimers källa,  
Där de få väcka, nära, tillfredsställa  
Sin andes kraf på vetande och ljus  
I dag har en af våra bildnings härdar,

Vår kära, gamla, svenskspråkiga skola  
För stadens ungu döttrars fostran afsedd  
Upphört att vara. Nej, — blott ombytt form.  
Ty samma sträfvan, samma mål besjälär  
Det läroverk, som här i stället vuxit  
Och efterträdt det gamla. Formen blott  
För arbetet är annan, mer förenlig  
Med tidens fordran. Uti samma skola  
Få bror och syster nu gemensamt lära,  
Och danas skickliga att ock i lifvet  
Gemensamt sträfva, verka och arbeta  
För alla stora, alla ädla mål. —  
— Men för det nya må vi ej det gamla  
Tacklöst förgäta. Nej, vi här ha samlats  
Att fira minnet utaf tid som svunnit,  
Utaf den skola, som hört upp att vara  
Som sådan. — Och med tacksamhet vi vilja  
Erkänna alt det goda hon oss gifvit,  
Den gamla skolan som så många fostrat.  
Hon velat tjäna endast ädla syften.  
Hon velat ge' hvad bäst hon finna kunnat  
Af visdomsord, af sanning och af dygd,  
Hon velat bilda icke blott förståndet,  
Nej, ock' förädla hjärtats dolda värld.  
Hon velat fostra, dana unga kvinnor,  
Som skulle lefva, — ej för själfisk njutning,  
För flärd och prål, för toma drömmar blott.  
Nej! Lefva här ett verksamt kärlekslif  
Och tjäna, gagna, värma, sprida ljus,  
Sin sällhet finna i att verka få  
För att på jord det goda segra må.  
Hon velat höja, rikta deras sträfvan  
Mot evigt mål, mot ljusets källa — Gud.  
Det har hon velat. Men all mänsklig gärning,  
Alt mänskligt verk behäftadt är med brist  
Och ofullkomlighet. Och om här något

Godt blifvit gjordt — så tillhör äran Gud,  
Hans kraft är mäktig äfven i de svaga.  
Och Honom därför först och sist vi tacka  
Också för alt hvad denna skola gaf.  
Pris vare Dig, all kunskaps grund och början,  
All visdoms Gud! Välsigna Du de frön,  
Som skolan sätt i arbete och bön,  
Att de må gro och bära riklig frukt  
Till gagn för hem, för älskadt fosterland.  
Så bedjande, i hopp och tillit fira  
Vi här med tacksamhet vår minnesfest.  
Vår skolas gärning kan ej fruktlös blifva,  
Så vidt den grundad uppå sanning var.  
Ty den är oförgänglig. — Må vi alla,  
Hvar på den plats som vi i lifvet fått,  
I hem, i skola, — outtröttligt verka  
För sanningens och ljusets seger! — Må  
Ock våra skolor dana ädla slägten  
Af män och kvinnor, hvilka hand i hand  
Gemensamt sträfva för att världen blifva  
Må sådan som Guds skapartanke var:  
God, lycklig, skön, från ondskans makt befriad.  
Ja, lefve, lefve hvarje ädel sträfvan,  
Hvar bildningshård, som goda syften tjänar!  
En sådan var också vår gamla skola,  
Om än i svaghet. — Lefva må dess minne!

Aina Lagus.

