

IV 61
Kapsel

Helminis

Sång

för

Finlands nya Indelta Militär.

Sjunges såsom: "Suomen poika pellollansa," &ct.

När vår store Furste kallar
När oss manar Kejsarns röst,
När som krigs-trumpeten skallar —
Vidgas Finska gossars bröst,
Hjertat modigt slår i barmen
Och till handling höjes armen.

Finnen känner ingen fara —
Allvar är hans hela lif:
Gif ett fält åt honom bara,
Svärd och lod åt honom gif!
Spade, plog få gerna hvila —
Trygg han ses till striden ila.

Halfva Europa känner
Sedan fordna da'r vårt namn:
Än vi äro bra — som vänner;
Ovän räds — att ta's i famn —
Tryckas mellan finska näfvar —
Der, likt fångad sparf, han bäfvar.

När vi få muskötén bära,
Vinna Krigarns ädla skick
Skönt vi häfda — Fädrens ära,
Döden bjuds — vår lugna blick:
Gladt vi följa — Kejsarns Fana,
Buren högt på ärans bana.

*"Trohet" — Finnars lösen — tecknas
Skönt på fanans nya duk:
Trohet som vår arfdygd räknas —
Aldrig kommer hon ur bruk.
Fasthet, Tro — Finskmanndygder —
Stå som Fur' i våra bygder.*

*För "Vårt Land" och Kejsarns ära
Vi som Finska klippor stå.
Den som kommer oss för nära —
Finska stålet biter på.
Om vi dödens famntag möte —
Skönt vi sjunka i Dess sköte.*

*Sist min hembygds vårbäck brusar —
Flickan suckar fram — mitt namn;
Vinden det bland granar susar —
Eko't gömmer i sin famn:
Om mitt namn jag bar med ära —
Finlands Söner högt det bära.*

Uppsatt af Underofficeraren vid 6 Indelta Skarpskytte-Batal-
jonens 2:dra Kompani, H. N. Helenius.



Imprimatur: L. Heimbürger.

Åbo, hos J. W. Lillja & Co., 1857.