

## Striden mot vikingaborgen.

Det var för hundra år sedan som en borg stod nära Gotland på en mindre ö vid namn Gotska sandön, den låg på en brant klippa vid sjön och de vilda vågorna slog mot muren. Det var en mycket stark och välbygd borg med en stor och vacker borggård. En dag seglade en väl utrustad flotta förbi borgen och såg de ståtliga tornen höja sig öfver de välbygda murarna, det såg så vackert och inbjudande ut att alla, som foro förbi undrade hvem som måtte ega en så ståtlig borg som denna var. Denna flotta ämnade strida mot denna borg ty på denna borg regerade grymma vikingar och med dem vågade ingen i strid, ty de voro välutrustade, starka och tappra. Denna flotta ämnade sig ut i strid mot vikingarne ty de voro också mycket tappra män och vana i strid mot själva trollen. Nu begynte striden tidigt en morgon, det var alldeles lungt så att flottan ständigt måste vara i elden och från borgen sköto de så skarpt att fem skepp borrades i sank och endast tio mäniskor blefvo räddade och hvart skepp hade tjugu personer ombord. Men längre in på dagen uppstod en stark storm och de öfriga skeppen kunde draga sig undan och seglade flere gånger kring borgen och besköto den på alla sidor men öfveralt sköto vikingarne lika starkt men mot aftonen fem tiden störtade till vikingarnes stora förskräkelse det starkaste tornet in och med detta torn krossades tjugu vikingar. Straks därpå ett annat torn så ett annat och så hade när klockan i borgen slog nio alla borgens åtta torn störtat in och nu o ve, så började murarna vackla och det begynte skymma så att man inte riktigt kunde se hvarandra. Klockan slog nu tolf, man hade kämpat sen fem på morgonen och vikingarne begynte tröttna på striden men de på flottan voro hetsade af striden och när de sågo att vikingarne begynte tröttna började de strida med ifver och innan klockan slog sex hade hela borgen störtat. Vikingarne blefvo hängda. Borgen var besegrad.

Fredrik Aminoff.