

IV 61  
Kapitel  
Festskrift

Från H. H. Heikel's bibliotek

## Afskedsord till kamraterna

vid Svenska samskolans årsafslutning

den 27 maj 1887,

framsagda af en elev i sjätte klassen.

Kamrater!

Vid den sköna sommarns slut  
Vi glada kommo ifrån skilda håll  
Till älskad skola, till gemensamt hem,  
Som fostrar oss för värksamhet i lifvet.  
Vi sågo blomman vissna, trädens löf  
Bli gula och till marken sakta falla,  
Och dagens ljus blef mer och mera kort.  
Så kom omsider vintern med sin snö  
Och is och sina många friska nöjen. —  
Nu drifvan smält, och vinterns långa natt  
Har efterträdts af vårens morgonljusning,  
Och småler vänligt öfver älskad nord.  
Sitt blåa öga sippan slagit opp,  
Och gräset grönskar, och ur brustna knoppar  
Nyfiket titta späda löfven fram.  
I lunden fink och siska glädtigt kvittra  
Och lärkan drillar högt i vårlig sky.  
Hvarthälst vårt öga i naturen ser,  
Nyvaknadt lif, ny glädje mot oss ler. —  
Det långa läroåret är nu slut,



Och skolan släpper oss i frihet ut  
Att njuta långa sommarkdagars fröjder  
Och andas hälsa uti skog och mark. —

Ja, skön är våren, skön är lifvets vår!  
Hur friskt slår hjärtat ej i unga barmen!  
Hur glöda hälsans rosor ej på kinden!  
Och ögat tindrar klart och kärleksfullt  
Omfattar alt och alla uti världen.  
Och lifvet tyckes vara blott en dans  
På rosor, där ett törne än ej fans. —  
Men blomman sätter frukt i sommarkdagars,  
Och äpplets kinder rundas mer och mer,  
Och under skiftningen af regn och solsken  
Den gyllne grödan mogen blir för skörd. —  
Så skall ock hvarje mänska bära frukt  
Och skaffa nytta efter sin förmåga.  
Ej alla värka uppå samma sätt,  
I samma mån, men alla kunna värka,  
Och den, som troget värkar på sin plats,  
Ej har sitt pund obrukadt nedergrafvit. —  
Men sådden göras skall i vårens stunder,  
Om åkern skall om hösten gifva skörd.  
Därför vi tacksamt taga mot de frön,  
Som skolan lägger ned i själ och hjärta  
Och hvilka spira opp och skjuta skott  
Och bära frukt, när engång vi ha gått  
I lifvet ut och värkningskrets oss fått. —  
Och uti lifvet för alt sant och rätt  
Och godt och ädelt man och kvinna värka  
Vid sidan af hvarandra, därför här

Vi fostras opp uti gemensamt hem  
Och växa opp tillsammans och oss lära  
Hvarandra känna och hvarandra akta.  
Och engång går enhvar med hurtigt mod  
Till arbetet på lifvets vida fält  
Och genom vett och ädel dygd bereder  
Uppfostrarinnan, skolan fröjd och heder. —

Men nu är stunden för skilsmessan inne.  
Vi skiljas åt med gladt och vänligt sinne.  
Men när de vackra blommorna ha dött  
Och skogen skiftar uti gult och rödt,  
Och sångens fåglar uti sluten skara  
Till ljus och värme bort till södern fara,  
Till älskad skola enhvar återvänder,  
Och vänner trycka åter vänners händer.  
Och nya krafter, friska sinnen stärka  
Oss åter att för vår förkofran värka.  
Till dess farväl! Åt skilda håll vi vandra.  
Farväl till dess vi återse hvarandra!

