

Egen älskade Mary!

Baron Kothen ifrån 2^a bataljon res i morgon för ~~sjuklighet~~ till Pburg, hvarför jag begagnar mig of tillfället att skicka dig några rader.

En mycket sorglig nyhet måste jag börja med, Wellin har dött i går, typhus såsom jag trodde. I går var jag hos honom och tyckte att han var bättre, men det var väl endast verkan af mysk. I dag middagstiden fingo vi plötsligt uppbrottsorder. I morgon kl. 6 promenera vi af åt Urhanie till, men det heter, att vi komma att kringgå detsamma, och kasta oss emot Kazanlik, för att göra Schipka vägen fri. Vår platts här skall intagas af 24 division och någon Grenadier division.

Rätt bra är det att vi endtligen få röra på oss, ty annars funnes ej snart mycket folk i behåll. Jag har 101 skarpsk. och 7 und.cff., vid hela bataljon 590 bajonetter. Knorring res i morgon till hospital, så att vi äro 6 off. i fronten, utom Wendt och Ehrnroth.

Jag res med Rancken till Zhirihova lungef. 12 verst härifrån för att begrafva Wellin, fram på dagen få vi väl fast bataljon.

Synd att Hasselblatt annu ej hunnit hit med pelsarne, det är ett kallt, dimmigt väder, så de nog skulle behövas. Vår nya kommandör ännu ej anländt, så Sundman för oss an.

Hvarför har du ej skrivit på så länge. Ditt bref Nr. 5 af d. 19 Okt. har jag fått redan den 3 ds, men sedermera blott fått se på huru de andra läsa sina bref. Gud vet när jag nu får något bref, det blir väl ett sådant marscherande fram och tillbaks, att de ej ens hinna öppna något postkontor. Troligen grälar jag onödigtvis, du har väl skrivit, men brefen förkommit.

Tills dato har jag ej varit sjuk mera än 3 timmar, då Katzenjammer kurerade mig. Mina stackars juttar har jag ej kunnat hjälpa, förgäfves har jag morgon och afton gifvit åtskilliga supar försatta med turkisk peppar, det har gjort godt säga de, men magorna äro fortfarande i oordning.

Eget nog äro bönderna friska, af 12 sjuka som jag i dag afsände voro 9 gamla, duktiga karlar. När de likväl ej äro mera än 100, så kan jag väl hålla reda på dem då det gäller.

Nr. 10, forts.

Kl. 4 på morgon skola vi vara på benen, så jag säger dig god natt. Adieu min egen älskling, så snart jag får tillfälle skrifer jag åter några rader. Kyss barnen, helsa alla andra och var vid godt mod, sörja hjälper ej.

Helsa Anna, att jag kanske ^{du kan} ~~fria~~ mitt lifte och hemta henne veritabel rosenolja. God natt min Mary, sof godt och dröm om bättre tider

din Eugène